



In dierbare herinnering

Paul van Duijnhoven

☆ Oss 13 juli 1961

† Tilburg 7 maart 2024

Lieve Paul, vreselijk dat jij nu zo plotseling en veel te vroeg niet meer in ons midden bent. Je had nog zoveel plannen...

Jij genoot samen met Monique en hondje Bboy van wandelingen. Jullie hadden nog zoveel enthousiaste ideeën voor leuke concerten en uitstapjes. Jij verheugde je op de Nijmeegse Vierdaagse. Je zou voor de twaalfde keer meedoen en altijd kwam je als een van de eersten binnen na een tocht van 50 km! Het vieren van een 50 jarige vriendschap met Marc; naar New York en Washington gaan en daar o.a. genieten van een concert van Bruce Springsteen.

Je was trots op je universitaire studies en had daarna drukke banen. Daarnaast was je erg actief; vanaf je 15e was je lid van de schaakclub in Vught en later van "De Drie Torens" in Tilburg. Je werd er ook bestuurslid. Het zegt wel wat dat het "Ton van Moorsel Toernooi" van afgelopen zaterdag uit respect voor jou is afgelast.

Ook was je een betrokken en actief lid van de PvdA. Je stond op kieslijsten, nam deel aan campagnes en ging naar congressen. Daar heb jij ook Monique ontmoet, waar wij erg dankbaar voor zijn. Veel mensen vertelden ons deze week hoe jij altijd klaar hebt gestaan Paul, en veel vrijwilligerswerk verzette. Deze verhalen deden ons ongelooflijk goed.

"Onze Paul": een familieman, uit een "warm" gezin. Op familieweekenden en de vele familiefeestjes werd er veel met Paul gelachen. "Onze Paul": vrolijk, met veel humor en belangstelling. Wij hebben veel verdriet en moeten nu veel te vroeg afscheid van hem nemen.

Lieve Paul,
bedankt voor al jouw liefde en vriendschap.

Monique en familie van Duijnhoven

Wij danken u voor de vele blijken van medeleven.